

Dagbog – Sverige, Stockholm m.m.

23. juli - 6. august 2006

Pris: ca. 9.500 incl. alt.

Tirsdag d. 25. juli

Søndag

Vi tog så af sted i søndags fra København omkring kl. 11.00. Det var en lang, men meget smuk tur op gennem Sverige. Vi havde flere små pitstop, og fandt et fantastisk sted at spise vores frokost fra køletasken. Det var ved en smuk sø, med fantastisk udsigt. Videre og videre nordpå, og sikke en masse benzin vi åd. To gang på en dag måtte vi fylde Toyotaen op. Fandt nemt vores planlagte campingplads på Vaxholm, omkring kl. 20. Men der var faktisk ikke så hygsomt som forventet, og der var langt til vandet med vores kajaker. Så vi tog en rask beslutning og valgte at køre videre, da vi havde set et skilt til en anden campingplads i nærheden. Måske var den bedre, men vi kunne ikke checke ind, da receptionen var lukket. Nu var gode råd dyre, for vi vidste at nu var den forrige plads lukket, men vi heldigvis havde vi også set et vandrehjem. Fandt hurtigt dette, men også her var receptionen lukket. Marianne gik lidt i koma, men ringede til vandrehjemsmutter som efter lidt parlamenteren frem og tilbage kunne oplyse, at vi godt kunne få et værelse ved at afgive kortnummer og erlægge 460 svenske penge. Dette var vi så nødsaget til, da vi ligesom ikke havde andre muligheder. Vi fik en hel længe for os selv. Fik smurt os noget mad, og jeg fik en velfortjent bajer. Her kunne vi så i fred og ro forsøge at udvælge os nogle andre campingpladser. Vi fandt en fire-fem stykker. Efter en lang, lang dag kunne vi nu gå til ro ved 1-tiden.

Mandag 24. juli

Uha, det blev også en lang dag. Kørte rundt til alle campingpladserne og der var ikke nogle der helt kunne dække vores behov. Dog fandt vi en smuk ved en lille hygsom by, Marienbjerg. Der var fedt. Men ak, da vi fik trykket ind på GPS'en, hvor langt der var til Stockholm, ja så viste den 72 km. Og det var sgu for langt. Øv. Nu havde vi så næsten kørt 300 km. Vi måtte derfor vælge, og vi valgte Klubbenborg Camping, ca. 10 km fra Stockholm. Egentlig en ok minicampingplads, selvom der var lidt larm fra noget boligbyggeri som er ved at blive opført. Her slog vi så vores bolig op, tæt på et lille minitelt. (Det viste sig senere, at her boede der faktisk tre fuldvoksne spaniere, helt umuligt, men vi så dem faktisk krybe ind i teltet alle tre). Gik lige op til Konsum og købte lidt ind og fik smøger (30 svenske penge for Corner). Hjem og lave mad. Øv, vi må ikke grille og vi har jo ellers smokey-joe med. Lille aftentur ned til skærgården med udsigt ind til Stockholm, ganske smukt. Og så gik vi sgu i seng.

Tirsdag d. 25. juli

De første par timer sov vi rigtig dejligt – men ak, allerede ved 5.30-tiden holdt en koloni af krager fest på pladsen, og de holdt virkelig fest. De fortsatte et par timer indtil byggeriet bagved så startede ved 7.30-tiden. Og så måtte Marianne stå op. Jeg fulgte kort tid efter. Heldigvis havde vi bestilt morgenmad på cafe Udevilla til kl. 9.30 og det var rigtig fedt med udsigt over vandet. Gik så ned til T-banen og købte ti-tursbilletter, 180 penge. 15 min. tog turen ind til Gamla Stan. Og sikke en bydel, altså den gamle. For fa'en det var som at være i syden. Var også

lige over i den nye bydel, men der var sgu grimt. Så dog Sergels Torv, elipsen, superelipsen. Hvem er inspireret af hvem, Sergel eller Piet Hein? Ellers var det kun byvandring i gamle by. Faldt også ind på en pittoresk plads, ubeskriveligt, men der burde være billeder.

Sluttede byturen af på en billy madsted med æd-hvad-du-vil. Det blev 315 penge – ok. Sushibuffet og thaibuffet. Hjemme igen ved 19-tiden til lidt terrasse-hygge.

I øvrigt har vejret været forbløffende godt. Alle steder har vi læst om dårligt vejr – vi har dog intet set til det. Det har vel været omkring 25-28 grader og små skyer. I går havde vi dog let, meget let regn. Ellers har vi ikke set noget til metrologernes dårlige forudsigelser.

Onsdag d. 26. juli

Fuglene var ikke så slemme til morgen – jeg hørte intet, men Marianne havde dog hørt dem om end de var noget længere væk. Havde en rolig morgen, og spiste blot her ved teltet. Kom af sted ved 11-tiden til Stockholm. I dag tog vi så ned og tog kanalbådene, hop on an of. 100 penge for hver. Vi hoppede blot af ved Vasa-museet, som vi så var inde og se – imponerende. Gl. krigsskib fra 1600-tallet som sank på sin jomfrurejse. Det var ganske enkelt fejlkonstrueret, og blot ved en let vind krængede skibet og tog vand ind ved kanonlugerne, og herefter sank det. Det blev først hævet ca. 300 år siden. Det tog omkring 3 år. Jeg kom ind på pressekortet, så der sparede vi lige 80 dask. Herefter sejlede vi da videre og det var en smuk tur. Vandrede lidt rundt og var lige på turistbureau for at finde lidt om vores næste stop, ved toppen af Väneren. Tror jeg – noget Karlsnoget. Var lige inde og få en hurtig pølle med kartoffelmos og burger. Lidt vandringstur igen og så på cafe. Trætte vendte vi hjem ved 19-tiden. Spiste blot rugbrød. Gik lille tur ned bag den lille lystbådehavn, og her lå der fa'me en kajakklub. Og sikke et vand de kunne sejle i. Det har vi så ikke nået, men det kommer. Nu er det slut med storby, vi skal til at holde ferie.

Torsdag d. 27. juli

Marianne vågnede tidligt omkring kl. 8.30 og var straks gået i gang med at pakke. Jeg fulgte hurtigt efter, ikke med at pakke, men med at vågne. 10.30 var vi færdige og klar til afgang mod Karlstad. Omkring 300 km skulle der ædes. Smuk tur, men alligevel bliver det hurtigt ensformigt, grønt, grønt, bakker, floder og søer. Men frem kommer vi jo. Holdt pause efter to timer og fik et par cheeseburgere på en Mac. Føj for helvede, men til gengæld fik vi en skøn moccasikaffe. Det var alle pengene værd, hvad det så end kostede. Og så kom vi til Karlstad. Stor by med meget vand omkring sig. Fandt hurtigt turistbureauet og fik lidt kort og kørte så mod noget Barden-camping. Fandt det nemt. Og her er lækkert. Det er stort, men vi bor midt i noget let nåleskov blandt få andre telte – ikke at her ikke er fyldt, for det er der. Der hvor vi har slået teltet op kan vi lige skimte vandet, og ind i mellem titter solen ned til os gennem granerne. Her er varmt, specielt i forhold til sidste aften, hvor jeg sad med slumretæppe, og Marianne med sovepose. Her sidder jeg i t-shirt og bare ben. Og kl. er 23.00. Da vi havde fået slået vores bolig op, tog vi ind til et indkøbscenter kun 5 km herfra. Sikke et dejligt sted, alt kunne man få, selv mine længe ønskede flip-floppere (på dansk klipklappere). Det var skønt at få fødderne fri.

Og så skulle der grilles. Vi måtte ikke grille ved Stockholm. Bagte kartofler, noget flæske af en art og rød peber. Nu har vi lige været ude at kigge området af, og vi glæder os til en kajaktur i morgen. Var også lige nede og dyppe tærne, og vandet i den store sø Väneren var også varmt. Man skulle fa'me ikke tro vi var i Nordsverige.

Fredag d. 28. juli

Sovet dejligt skævt i nat. Vi ligger tilsyneladende noget skråt. Der var ingen borealarm i morges, som på Stockholmscampingen, men fugle var der. Jeg hørte kun små kønne fugle, men Marianne hørte tilsyneladende også de larmende ravn/krager. For første gang var jeg oppe før Marianne. I ro og mag fik vi dejlig morgenmad. Sad og nød formiddagen ved teltet og omkring kl. 11.30 slæbte vi de to vandhungrende kajakker ned til havet, eller det er jo en sø. Ud vi stak til havs – og det var vildt. Bølgerne var pæne, så vi holdt os pænt ved land. Uha, det var sjovt. Da vi havde sejlet et stykke tid gik vi ind i en lille vig. Her besluttede vi at tage skørt på, og det var rigtigt fornuftigt. Kort tid efter fik jeg nemlig en bredside vand ind. Havde jeg ikke haft skørt på, da var kajakken blevet vandfyldt. Derfor husk altid ved småbølger, skørt på. Sejlede lidt videre, op langs stranden her ved campingpladsen og her lagde vi også til. Hvilede i skøn solskin på stranden, og så pludselig var skyerne trukket sammen og det så sort ud. Hoppede i kajakkerne og sejlede tilbage til udgangspunktet. Forsøgte at surfe lidt på bølgerne indad. Det er sjovt når det lykkedes. Marianne havde fundet teknikken, men desværre overset en bølge der kom på tværs og den knækkede lige før kajakken, med det resultat, at hun kæntrede. Jeg så det hele og troede på et tidspunkt, at hun var ved at lave en hel grønlandervending, da jeg så hendes arm komme op af vandet. Men ak, det var det ej. Pludselig stod Marianne ved siden af kajakken. Hun kunne bunde. Intet rigtigt gjorde vi efterfølgende. Jeg skulle tømme hendes kajak, men vi glemte at hun skulle hænge på min kajak, hvorfor jeg selvfølgelig ikke kunne trække kajakken hen over min. Men det lykkedes ved fælles hjælp, og Marianne komme op i den tømte kajak. Og så sejlede vi ind. Talte meget om det hændte og lod så kajakkerne ligge nede ved vandet til en senere sejltur.

Hjem til teltet og slappe af og spise lidt frokost i bygevejr. Tændte grill til kylling og majs. Dejlig aftensmad, og så tog vi ud igen ved solnedgangstid. Her var bølgerne noget mindre og det var fint at komme ud igen og se solen gå ned over Väneren. Her til aften gik vi op og vaskede op og fik opladet alle vore ting. Men hold kæft, der var myg, hvilket ikke er så galt her ved teltet. Nu er vi på vej til ro – herligt at få sejlet.

I morgen er planen, at vi tager til byen og sejler i kanalerne.

Lørdag d. 29. juli

Vi fulgte planen og tog ind til Karlstad. Fandt hurtigt et sted både at smide kajakkerne i vandet, og en parkeringsplads til bilen. Dejlig tur og smuk var den også. Det er sjovt at se byer fra vandsiden. I Karlstad er der mange kanaler, men næsten ingen der sejler på dem. Vi så dog et par enkelte både og for første gang i Sverige så vi en kajak, den lå dog på land. Kom pænt rundt og kunne godt finde vej. Til sidst tog vi en lille kanal, Pramkanalen. Den skulle vi dog ikke sejle så langt op ad, før vi kom til en sluse. Og man bliver da lidt nervøs, da man ikke ved hvor højt vandet ligger på den anden side af slusen. Vi lå der lidt, foran slusen, og pludselig begyndte den at åbne sig. En lille turistbåd kom da sejlede ud af den, og kort tid efter lukkede den igen. Vi tog den ikke, da vi ikke vidste hvordan vi så skulle komme tilbage. Fik kajakkerne i land under en bro tæt herved, og fandt hurtigt et supermarked, Ica. Vi havde ikke været særlig gode til at pakke til denne tur. Havde glemt vand, mad, solbriller og vandtætte poser. Fik købt lidt svenske kjøttbular og andre fornødenheder, bl.a. kage og espresso latte, som vi senere kunne nyde drivende på elven. Fandt i øvrigt ud af, at slusen var alm. selvbetjening, men vi turde ikke tage turen, da vi ikke var sikre på, at vi kunne komme op af kajakkerne for at betjene den. Sejlede derfor retur mod bilen. Skønt vejr havde det været, sejlet i bar overkrop, men lige før vi nåede bilen, begyndte det så småt at dryppe. Ikke de store mængder. Stoppedede ved Bjergvig, som er et stort indkøbscenter, der hvor vi købte flip-flopperne. Her fik vi endelig vore Corner (30 kr.). Da vi skulle ud fra centeret, ja da havde himlen åbnet sig og det regnede i stride strømme. Og det blev det ved med – ikke blot en lille byge, som vi

havde prøvet i går. Kørte tilbage til campingpladsen, og ups, så kunne vi ikke komme ind til vores telt med bilen. To par danskere med fem børn havde slået sig ned lige på en ledig plads. Og det hørte stadig ned i stride strømme. Fik dog tømt bilen og sad i teltet alt imens det silede ned. Efter et par timer stilnede det lige så roligt af – men alt var jo vådt. Og så opdagede vi nogle andre naboer, hollandske unge med ganske højlydt musik. Oven i dette startede lørdagsunderholdningen oppe ved kiosken, dejlig skønsang, og de danske småbørn ved siden af istemte med skøn skrål. Her overvejede vi om det var os der skulle flytte. Det var vi på vej til, men valgte alligevel, at tage en dag mere i morgen. Så vi bliver og kører måske ud til noget Segerstad i morgen, hvor der skulle være noget skærgård. Nu er her helt roligt, børnene sover, trobadouren har sunget den sidste sang, hollænderne er faldet om, og Marianne er krøbet ind, hvilket jeg så også lige straks vil gøre.

Tirsdag d. 1. august

Uha – der er lige gået et par dage.

Men hollænderne var bestemt ikke faldet til ro. Støjende, meget støjende vendte de tilbage, og fik vækket de små børn i teltet ved siden af. Det fik kun støjniveauet til at stige yderligere. Jeg stod op og gik over og bad dem om at dæmpe sig. To af hollænderne var på besøg og var i gang med at rive de andre hollænderes telt ned. De skred da jeg kom anstigende. Det hjalp, dog kun et øjeblik, for da fortsatte de to sidste. Måtte derfor derover igen og bede dem om at dæmpe sig. Den ene lod som om han sov da han så mig igen. Nu blev der delvis ro og kort tid efter var de faldet omkuld, og campingpladsen kunne igen sove.

Søndag var vi noget trætte da vi stod op, men vi havde læst om en slags skærgård der lå i nærheden. Den kørte vi ud for at finde – og den var der sikkert, hvis vi gad at slæbe vores kajakker en lille kilometer – det gad vi så ikke. Kørte tilbage, da vi på vejen havde set et campingplads, hvor vi måske da kunne smide dem i vandet. Det kunne vi sikkert godt have gjort, Men lige der var stedet kedeligt, og så skulle vi have sejlet omkring 10 km, hvis vi skulle nå derud. Så det droppede vi. Besluttede i stedet at tage ind til Karlstad for at drikke en kop kaffe. Men vi kunne hverken finde inderhavnen eller torvet, så vi endte ude ved en sø, hvor vi blot drak en medbragt vand, og så tog vi tilbage. Vejret var dejligt, så vi tog ned og lagde os på stranden i stedet – ren afslapning.

Mandag stod vi da tidligt op og fik hurtigt pakket det hele ned og var på farten 9.30 med kurs mod Uddevalla. Det regnede det meste af vejen. Ind på turistbureau og få brochure på campingpladser, men der var ikke mange nye i forhold til dem vi havde brochure på. Fandt fem stykker vi ville se. Den første var en marina og ganske kedelig. Den anden Malö, som man skulle sejle over til med kabelbåd, var bedre, men alligevel ikke helt god. Til gengæld var den tredje, Stocken camping perfekt. Og vi fandt et herligt sted på pladsen, hvor vi kunne slå vores telt op. Med udsigt til lilleputbyen og med sol hele dagen. Vejret har virkelig været med os. Som nævnt regnede det hele vejen, men da vi kom hertil var det holdt op, og vi kunne slå op i næsten solskin og noget blæst. Om aftenen spiste vi oppe på restauranten, kebab og pizza – ganske udmærket. Gik aftentur for at se hvor vi befandt os. Og sikke et syn, Dette er ren skærgård. Vi kan næsten ikke vente med at komme derud. Har sovet bedre i nat, da vi nu ligger lige og her er ganske fredeligt. Dejlig campingplads, hvor der i øvrigt også er lille minimarked, hvor man lige kan få det man skulle mangle.

Tirsdag (i dag). Stod op omkring 7.30, M fik badet og jeg hentede sgu morgenbrød. Efter morgenmad tog vi på havet i skærgården. Hold op, hvor er det bare smukt, og stort – der er masser at kigge på og mange steder man kan lægge ind. Sejlede i fint vejr i fire-fem timer. Da vi kom tilbage kom der lige lidt byger, så vi tog lidt frokost under teltet. Kørte herefter ind til den lille by, hvor vi tidligere havde set, der lå en fiskehandler. Købte et par fiskespyd, vi ville have haft makrel

men de var udsolgt. Hjem og sidde lidt, og da grille det indkøbte. Det var lidt kedeligt, og det er noget skidt at grille fisk. Det bør nok gøres indpakket i sølvpapir. Så det gør vi nok næste gang. Regnen havde igen forladt os og vi fik os lige en stille aftenur i solnedgangen. Skønt. Nu er der ikke mere batteri tilbage, så vi slutter for i dag – og hvis jeg husker det, må dette gøres lidt mere udførligt.

Onsdag d. 2. august

Sikke en mærkværdig dag. Efter at jeg igen havde været oppe og hente morgenmad drog vi igen på havet. Vejret var ok, sol, lidt skyer og lidt blæst. Vi drog nordpå, som vi aftenen i forvejen havde fundet interessant. Efter at have sejlet en times tid, kom vi til den yndigste lille by, Guldholmen på Hammerøen, eller noget andet. Jeg blærede mig lige ved at tilte i vandet, og blev derfor noget våd. Heldigvis havde jeg skiftetøj med så det gik. Virkelig flot og hygsom lille by – ingen biler. Tilsyneladende fredet område og rundt om ligger også naturreservater. Gik op til det højeste punkt i byen og sikke en udsigt. Der var ved havnen en hygsom lille fiskecafe, hvor vi gik ind og fik deres tre slags sild med knækbrød, kartofler og noget til. Marianne fik tre forskellige stykker makrel med kartoffelsalat. Ganske udmærket. Her begyndte det så småt at regne, men det holdt hurtigt op igen. En smuttur i ICA og købe lidt småt ind. Afgang fra Guldholmen og nu havde det trukket lidt sammen i skyerne og kort tid efter kom den første store skylle. Jeg havde været så ufornuftig ikke at tage min jakke på, så vi sejlede hurtigt ind ved førstkommende mulighed, så jeg kunne trække i jakken. Afsted det gik igen. Holdt igen en lille pause længere inde i en lille bugt for lige at slappe af. Her fik vi også en del regn, men da det faktisk ikke blæste, valgte vi at sejle videre det sidste stykke. Lige inden vi skulle krydse et åbent stykke vand, begyndte vejret virkelig at opføre sig besynderligt. Vi kunne både se, mærke og høre, at det blæste voldsomt op, og når vi kiggede ind over campingpladsen i det fjerne var vejret helt vildt. På afstand så det faktisk ud til at det var en mindre tornado der var i gang og jeg er overbevist om, at jeg faktisk nåede at se en der slog ned (noget a la dem man til tider ser i Danmark, som hvirvler en masse halmstrå op i luften), og regnen væltede bare ned i lårtykke stråler over det hele. Over os, hvor der var ganske sort, var skyerne også helt sindssyge, de væltede frem og tilbage i et kaos. Der var kun en mulighed – søg ind i læ i en bugt eller lignende. Så det gjorde vi. Vi så godt, at der var to sejlskibe, som lå tæt herved, og en mand der drønedede rundt på klipperne for at fasttøjre det. Vi lå bare halvt inde på land og dækkede os for regnen. Marianne hoppede ud af kajakken, men det bliver skide koldt, da man jo så ikke har sin hule. Men det bliver også koldt, når man ikke rører sig. Så der var vi efterhånden godt kolde og pludselig stod der en frelsende svensk engel og spurgte om vi ville have en kop varm kaffe. Da regnstrålerne nu ikke var så lårtykke, svarede jeg i første omgang nej tak, men fik gu'skelov hurtigt ombestemt mig, og både Marianne og jeg sagde ja tak. Kom ombord hos et sødt ungt svensk par med to børn. Viktor og Kasper, Anna og Morten måske. Sad først bare uden for og ville ikke gå ind, da vi jo var gennemblødte. De insisterede og vi dykkede ned i en herlig lille hygsom og varm kahyt. Her blev vi beværtet med den skønneste kaffe vi nogensinde har fået. Var her måske en lille times tid og så så det stille ud og vi hoppede ned i kajakkerne. Da vi kom til Stocken by, var vi lige ved at lægge ind, så vi kunne få os en smøg. Heldigvis gjorde vi ikke dette, vi nåede lige hjem til campingpladsen og så åbnede himlen sig igen. Vi var nu i læ i vores telt. Der er sgu nok faldet mindst 3 cm regn.

Gik op i kokehuset og fik lidt aftensmad og kunne her genoplade alle vores elektroniske artikler,

Torsdag d. 3. august

Ja, sikke en dag vi havde i går. Den glemmer vi sent. Så i dag holdt vi hviledag. Og det var i øvrigt også overskyet. Så vi kørte på sightseeing. Først op og se en stendysse, en runesten og så til

Kungselv og se Bohus fæstning. Alt i alt ganske fin dag, hvor det småregnede det meste af tiden. På hjemvejen købte vi ind i Maxilca. Dejlig forretning. Og så var vi lige på Sytembolaget for første gang. Man føler sig som en rigtig alkoholiker når man går rundt derinde. Men vi fik købt lidt vin. Gad vide om der er fast afgift på sprutten. Det ser i hvert fald sådan ud. De dyre whisky var ikke så voldsomt dyre, men de billige var rigtig dyre. For satan noget mad vi fik lavet. Uhada. Rigtige nøtbøffer med lækre champignon.

Fredag d. 4. august

Fin solskin lagde vi ud med, men med en del blæst. Så vi besluttede at køre lidt nordpå, så vi her måske kunne finde lidt læ. Det fandt vi ikke. Bølgerne her var lige så store som hjemme i Stocken. Så vi valgte at køre tilbage. Stoppedede ind i Elløs, og købte lidt smøger og sprit til kogegrej – hold kæft, jeg brokkede mig over 15 kr. i Netto, her kostede den 40. Da vi kom tilbage til campingpladsen var vejret helt perfekt. Fin sol og let vind. Så vi valgte, at tage den planlagte tur ned til Hellevigstrand. En lidt længere tur end til Gullholmen (man skal minimum regne med halvanden time, hver vej). Og sikke en herlig tur. Ren sol og let vind og smukke småøer. Ingen problemer med at finde stedet, selvom vi på et tidspunkt blev snydt af en ø, der lå forkert – ifølge os. Fandt et sted at smide kajakerne og vandrede op til lille bænk i skyggen, hvor vi kunne indtage vores medbragte mad. Det var dejly. Skagenssalat og peberrodsost med skinke. M gad ikke gå en tur i byen, så vi daffede hjemad igen. Vejret var om nu bedre. Holdt lille pause ved stranden, som ligger tæt på campingpladsen, og så var vi næsten hjemme. Men der går lidt psykologi i den, for vi var afsindig trætte lidt før vi nåede hjem. Så det sidste stykke er føles ekstra langt. Skønno dag på ehav. Væltede os ned i vores campingsmøbler og slappede af en times tid, inden vi igen skulle i gang. Marianne med grillen, ja, hun grillede skøn hakket løg, tomat, persille, rød peber og chili med ost hertil mexipølser og chorzipølser med svensk kartoffelsalat. Det var godt. Vi sprang opvasken over og gik over klipperne for at nyde solnedgangen og den var smuk, som altid. Nu er det blik på havet, der er ikke en sky på himlen, så stjernerne funkler og M har lagt sit lille hoved til rette på campingsstolen. I øvrigt er der i dag helt fyldt med telte på vores lille tomt.

Søndag d. 6. august

Ja, så sidder vi igen på vores terrasse. Kl. er 22.40 og her er 24 grader. Har lige fået espresso og dejly whisky.

I går havde vi så sidste dag på Stocken og det blev en langsom dag. Vejret var fint, varmt og næsten ingen vind, så vi blev på pladsen hele formiddagen og til lidt op ad formiddagen. Læste, slappede af og kiggede på de andre. Specielt et par trådte lidt ved siden af og specielt kvinden. Hun havde sovedyr med sig og var i det hele taget irriterende blot at se på, dvask og fed og kunne næsten ingenting selv. Det havde en sammenklappelig kajak med, som manden havde samlet, den så vi dem aldrig i. I øvrigt kom jeg sent i seng fredag, og her oplevede jeg så manden da han skulle nattisse. Ud af teltet kom han med pandelygte.

Nå, men lidt på havet kom vi dog. Selvom det gik langsomt – det var nok mest mig der var dvask. Sejlede ind til byen og var på solidarisk cafe – og sikkert også den eneste cafe der findes i byen. Sejlede lidt videre rundt, blot på må og få. Var dog lige henne og kigge på stedet hvor vi lå forleden dag.

Til aften fik jeg blot rugbrød, og M nød dejlig baked beans, som vi havde arvet efter nogle englændere.

Stod i dag op ved 7.30-tiden og tog det stille og roligt med pakkeriet. Det var eddermame varmt. Men af sted kom vi – omkring kl. 11 og så var vi hjemme ca. 400 km senere og da var klokken omkring 16.